



Liefdevol aandenken aan
Françoise VANDEWALLE

* Oostende 31 mei 1935
+ Oostende 6 mei 2008

De familie dankt u voor uw medeleven,
uw steun en uw vriendschap.

*Pallida Mors aequo pulsat pede
Pauperum tabernas regumque turris.*

(Horatius)

*De bleke dood klopt op dezelfde wijze aan
Bij de hutten van de armen als bij de burchten van de koningen*

*Bij het finale oordeel over haar ziekte had ze - naar eigen zeggen -
niets méér te verwachten van het leven dan dat wat ze heeft gehad.
Ze heeft nooit geklaagd over tekort noch over teveel.
Ze leefde rustig, maar in controle van haar situatie.
Altijd al zeer weigerachtig voor medische interventies
heeft ze dit tot het laatst volgehouden;
haar huisarts heeft het niet gemakkelijk gehad.
Ze wilde heenhaan in haar eigen woning op haar eigen ritme,
zonder veel drukte, wat ook is geschied.*